



## Dirk Barrez · *Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving*

### **Prelude**

#### **We weten dat het beter kan**

Wanneer mensen wereld- en burgeroorlogen uitgevochten hebben, de aarde verknoeid en de zeeën overbevist, religie politiek misbruikt en dodelijke ziekten vrij spel gegeven hebben, wanneer mensen zich verliezen in materialisme, de ouderen dumpen en de jongeren leeg knijpen, extreme armoede naast megarijkdome laten woekeren, wanneer de mensen op de wereldwijde markten onvervalste economische oorlogen voeren en in de loopgraven daarvan elke dag tienduizenden omkomen en honderdduizenden anderen hun inkomen verliezen, wanneer de mensen hun bestaan uit handen hebben gegeven en vergeten zijn dat zij allemaal rechten hebben... Dan kiemt de weerstand, dan steekt het protest de kop op, dan groeit onstuitbaar het verzet, dan is daar opnieuw de onuitroeibare wil om de samenleving menselijk te maken...

Dan zien velen ook uitwegen, dan komen bewegingen van allerlei slag op voor alternatieven. Ze betogen, ze bezetten, ze beginnen een wereld uit te denken en op te bouwen zoals zij die willen; die tienduizenden grote en kleine bewegingen, organisaties, verenigingen zoeken en vragen om andere wegen te bewandelen... en ze wachten niet om alvast zelf die alternatieven vorm te geven.

Op de hele planeet verenigen zij zich in de Beweging voor een Menselijke Samenleving. In minder dan twee jaar tijd ontstaan er lokale en nationale Bewegingen in meer dan honderdzeventig landen, en regionale Bewegingen op alle continenten. Tweehonderdtachtig miljoen mensen bekennen zich in die korte tijd digitaal tot de nieuwe beweging. Dan gaat ook de oproep rond om mondiaal samen te komen en de nieuwe verhalen te vertellen en te schrijven, tegen alle ellende in.

Natuurlijk blijft er het besef dat we het risico blijven lopen van menselijke dwaasheid, kortzichtigheid en gewelddadigheid. Maar velen weten dat het anders kan, dat mensen ook verstandig, sociaal en vooruitziend kunnen zijn, dat ze dromen koesteren, dat het mogelijk is om een meer menselijke wereld te maken.

#### **Pala, van eiland tot wereld**

Het is geen makkelijke reis. Het eiland waar we naartoe trekken, ligt heel ver van een internationaal vliegveld, zelfs ver van elk vliegveld. De vele verre reizigers wacht na een intercontinentale en een lokale vlucht eerst nog een lange busrit. Die voert over een uithoek van het vasteland, over een onverharde weg vol kuilen en plassen waar bij zware regenval amper doorkomen aan is. En dan is er nog de overtocht in een gammal bootje, over een bijna altijd ruwe zee.

'Dan kiemt de weerstand, dan zien velen ook uitwegen, dan verenigen zij zich overal in de Beweging voor een Menselijke Samenleving.'

Intussen is het al twee maanden geleden dat een massaal bijgewoond congres onze afgevaardigden koos voor de komende wereldconventie. We zijn met twaalf: zes vrouwen en zes mannen. Al op het eerste vliegtuig ontmoeten we enkele andere deelnemers. Je ziet meteen dat de Beweging voor een Menselijke Samenleving de voorbije twee jaren op alle continenten een steile opgang beleefd heeft. Gezichten die we al kenden van op regionale bijeenkomsten, zijn nu ook weer van de partij, even zoveel kompanen in het verzet en de strijd.

Dat is nog meer het geval op het tweede vliegtuig. Naranga, de Indiaas- Vietnamese voorvechtster van het eerste uur en boegbeeld van een syndicale denktank, begroet ons hartelijk. Haar man is opgepakt tijdens een vroegere stakingsgolf en wacht in de gevangenis al bijna twee jaar op zijn proces. Door de onzekerheid kreeg ze een miskraam. Ze is getekend, maar de strijdlust en het scherpe inzicht zijn gebleven. Ze drukt me onmiddellijk een tekst in de hand, bovenaan staat 'Terugval'.

We herkennen de Arabische Raisa, bekend van haar sterke analyses. Sinds ze het wanbeleid op de korrel neemt en daarvoor veel applaus krijgt, is ze in eigen land niet meer welkom. Gelukkig ziet het buurland dat anders en floreert haar Arabisch Democratisch Appèl. Maar, zoals ze zegt, 'nooit meer thuis kunnen komen is geen pretje'. In haar gezelschap Modibo, de altijd enthousiaste Afrikaanse ecologist: 'Het is eindelijk gelukt,' lacht hij, 'voor ons geen ontwikkelingsgeld meer. Onze "Gemeenschappen voor een leefbare Sahel" draaien volledig op eigen kracht.'

Raquel is er ook, de revolutionaire maar principiële geweldloze latina. Ze is de enige overlevende van een groep Mexicaanse boerenleiders die ik twaalf jaar geleden ontmoette. Jesús is overhoopgeschoten door militairen, Dolores is vermoord door de gewapende bende van een grootgrondbezitter en Juan is doodgereden door een auto, en niet per ongeluk. Alleen Guillermo is in zijn bed gestorven.

Vanuit alle streken komen we naar het eiland Pala, de afgevaardigden en gekozenen, van vele gezindheden en levensopvattingen, van vele beroepen en bezigheden. Wat ons bindt, is de gezamenlijke opdracht die we hebben ? ooit kreeg die de naam Utopia, of De Republiek, of Stad van de Zon, of Eiland, of nog andere omschrijvingen. Allemaal samen willen we de komende maanden op Pala het verhaal van de goede mensensamenleving schrijven. Maar niet alleen daarom is op zoveel plekken zo enthousiast ingestemd met de voorgestelde conventie van de Beweging voor een Menselijke Samenleving. Even hard drijft ons de brandende ambitie om die samenleving ook te verwezenlijken.

'Van overal komen we naar het eiland Pala om er het verhaal van de goede mensensamenleving te schrijven.'

Dirk Barrez, 19 juni 2008

PS: Reageren op en meedenken met *Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving* kan met een mail naar [info@pala.be](mailto:info@pala.be). Via die weg kan u ook laten weten of u wil deelnemen aan een lees- en discussiegroep over *Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving*, of beter nog, er zelf een wil starten. Want als we een betere wereld willen, zullen we allemaal initiatieven moeten nemen.

Wij hopen en rekenen zelfs op uw ideeën en uw acties. Meer nieuws op [www.pala.be](http://www.pala.be) en in de PALA-nieuwsbrieven.

**ik léés nooit boeken, ik verslind ze**